



Av Jack Bergen

# We walk by faith – not by sight

*Senast jag var i New York såg jag denna banderoll.  
Första reaktionen var överraskning - sedan förnekelse  
– och nu eftertanke. ... Vad driver den "synlösa"  
framåt – och hur långt kan hen nå?*

**D**essa tankar tvingar ju en "nutidsmänniska" att sätta sig vid datorn – och låta sig förundras.

Homeros (om han nu fanns) var blind – men lyckades göra sig världsberömd i all tid.

Louis Braille – stackaren som klantade till det i faderns verkstad

och stack sig i ögat med en syl. Fick troligen en sympatisk ofthalmi – och förlorade kort efter synen även på andra ögat. Hans arbeten är vida kända och använda.

Man kan bli president i USA även om man är synskadad - Franklin D Roosevelt blev. Han ledde USA ge-

nom Andra Världskriget – till seger. Ray Charles skapade ett speciellt Rhythm n Blues-sound som vi alla diggar. Stevie Wonder drabbades troligen av retinopathy of the premature, blev blind men fortsätter glädja oss med sin musik. Andrea Bocelli fick vid 12 årsåldern en skallskada medan han höll på med fotboll. Synen försvann, men hans intresse för musik – som fanns redan innan – blomstrade nu för fullt. Han har bl a sagt att "En person bestämmer sig inte för att bli sångare – det är folks reaktion på sången som leder dig dit."



Har du hört talas om Dr Jacob Bolotin – the Blind Doctor? Lär vara den förste blindfödd som blev legitimerad läkare. Särskild berömd blev han för sitt arbete med hjärt- och lungsjuka. Var en strålande stetoskopör. I dag finns Dr Bolotins Award for the Blind, 100.000\$, som ges till den eller de som gjort något utöver det vanliga för synskadade.

Även Sverige har fått uppleva en absolut enastående person med synskada: Gustaf Dalén ( 1869 – 1937). Inte mindre än 99 patent tog han. Klipppljusapparaten och Solventilen gjorde hans fyrar unika – och hållbara: Blockhusuddens fyr i Stockholm var första fyren i världen som utrustades med Daléns uppfinningar.

När det elektrifierades 1980, upptäckte man att fyren aldrig behövt repareras! Man kan ju undra om fyrrarna i Panamakanalen höll lika bra – de sattes upp 1912, samma år som Herr Dalén miste synen i en olycka! En glasflaska exploderade och skadade honom svårt – han överlevde men miste synen. Få veckor senare tilldelades han Nobelpriset i fysik . Återgick till jobbet och fortsatte få fantastiska ideer under 1920-talet vilket bl a ledde till den numera världsberömda AGA-spisen.

Dessa öden och många liknande kan fylla mig med beundran och ge mig kraft att trösta när vi inte alltid lyckas med våra uppdrag!